

Onze V.Z.W. Les Amis du Fort de Lantin

In 1975 heeft een groep mensen uit Lantin, zich geïnteresseerd in het fort van Lantin. dat onderkomen was sedert de jaren 50.

Met toestemming van de Landsverdediging, eigenaar van de site, werd er met opruimingswerken gestart en werd er een voorlopige elektrische installatie geplaatst.

Teneinde over de nodige fondsen te kunnen beschikken, werden er het weekend volgend op 15 augustus, de eerste festiviteiten georganiseerd. Sinds worden deze er jaarlijks en dit zonder onderbreking, voortgezet. De opbrengsten van deze feestelijkheden werden verdeeld tussen de federaties van oudstrijders (F.N.A.P.G.) van de sekte Ans-Allieur-Lantin (hulp aan St Ode) en van het feestcomité. Deze laatste heeft de opbrengsten van de activiteiten terug geïnvesteerd in de aanpassingswerken waaronder: het herstellen van de toiletten, deuren en vensters van de lokalen, het verven van de muren en plafonds van de kamers van de troepen, het schoon maken van de rioleringen.

In 1980 werd de v.z.w. "Les Amis du Fort de Lantin" door dezelfde personen opgericht als deze die elkaar reeds 1975 ontmoet hadden.

In de statuten werd als doelstelling vooropgesteld om het fort te verbouwen en te onderhouden en tevens zijn architecturale-, historische- en militaire interesse te promoten en te ontwikkelen.

In 1983 heeft het Ministerie van Landsverdediging het fort te koop gesteld en heeft de vereniging van de gelegenheid gebruik gemaakt om het aan te kopen. Eens eigenares geworden, hebben de leden stap voor stap de objectieven verwezenlijkt die zij zich tot doel gesteld hadden.

De werken aan binnenkant van het centraal massief werden ondernomen t.t.z. : installeren van een nieuwe elektrische installatie, inrichten van de toiletten evenals het plaatsen van de eerste koepels.

Om de renovatie- en onderhoudswerken van de site te realiseren heeft de v.z.w. in 1983 vijf personen kunnen in dienst nemen in het kader van het programma voor de reklassering van langdurige werklozen (CST).

Heden, beschikken wij nog steeds over 3 voltijdse werkrachten (programma "Prime").

Onze vereniging werd in 1985 door het Commissariaat Generaal voor Toerisme als toeristische attractie erkend.

Teneinde de financiële inkomsten te ontplooiën, zijn wij in 1986 gestart met de kweek van de oesterzwammen.

Datzelfde jaar werd voor het eerst een jogging georganiseerd in het kader van de Challende Jogging de la Province de Liège.

Daar waar het bezoek aan het fort slechts enkele weekends per jaar plaats vindt, heeft de v.z.w. er zich in 1995 toe verbonden het toeristisch aspect uit te breiden. Dankzij de toelagen van het Feder, la Région Wallonne en een lening van de gemeente Juprelle, werden er belangrijke aanpassingswerken in het ondernomen, voornamelijk de inrichting van een spektakelroute (. Voor een bezoek aan het fort was dit een première voor de luikse region. Deze nieuwe technologie laat toe simultaanbezoeken te organiseren in 4 talen (frans, nederlans, Duits of engels).

Ons inspirerend op "Halloween", hebben wij In 2006 voor het eerst « Hallobeth » gelanceerd. Zij is een heks die het ganse jaar door het dorp spookt en die begin november door het dorp gesleept om vervolgens in één van de grachten van het fort te worden verbrand.

Tenslotte stellen wij sinds 2008 aangepaste lokalen te huur voor het organiseren van avond- of namiddagfeesten voor particulieren. Zij bevinden bevinden zich in het centraal massief.